

Torsdag den 06.03.2008 – Hoi An.

I dag havde vi planlagt ikke at skulle andet end slappe af. Afslapning for os er ikke at sidde ved poolen men at slentre rundt og kigge på ting og personer.

Så efter sen morgenmad tog vi hotellets shuttle-bus til stranden 3 km fra hotellet. Vejret var desværre i dag heller ikke helt optimalt. Det var overskyet og nok en 24-25 grader varmt. Et par gange i løbet af dagen kom lidt støvregn men overhovedet ikke i mængder, så det var nødvendigt at tage regnfrakke på.

Men mon ikke vietnameserne synes, at vi alligevel var lidt skøre at tage på stranden i det vejr. Da vi nåede frem stod man i kø for at tilbyde os liggestole, parasoller og håndklæder. Selv om vi havde en voucher med fra hotellet, så vi ikke skulle betale for det, så sagde vi pænt "nej tak", da det var vores plan bare at gå en tur langs stranden.

Stranden har en lækker bred sandstrand, hvor pæne bølgerne fra det Sydkinesiske hav vælter ind over. Uden for brændingen lå en del både og fiskede efter krabber.

Efter en god gåtur i vandkanten satte vi os for at få en kop kaffe på en af de utallige barer, der ligger langs stranden. Pludselig kommer en ung vietneser farende og spørger, om vi vil med shuttle-bussen tilbage til hotellet. Men vi må fortælle hende, at vi har planlagt at gå tilbage. Efter at have talt med chaufføren kommer hun tilbage for at sikre sig, at hun har forstået os rigtigt. Det er vist ikke helt normalt at gå så langt for en vietneser.

Men vi trasker tilbage mod hotellets område, mens vi undervejs kigger på denne del af byen, som vi ikke har været i før.

Denne del af byen er faktisk kun den stribe huse, der ligger umiddelbart ud til vejen mod stranden. Bag bebyggelsen og nogle steder på lange strækninger uden bebyggelse er der rismarker, hvor der arbejdes, og hvor bøfler græsser på skråningerne.

I modsætning til Sydvietnam er risen ikke moden her endnu, men det har også været et ualmindeligt koldt og vådt forår indtil nu i området.

Vi sætter os på en restaurant, der har bygget en terrasse helt ud i Hoi An floden og får os lidt at drikke, mens vi studerer livet ved floden herunder den lokale fisker, der sætter net og hiver net ind.

Tilbage på hotellet får vi noget frokost, hvorefter vi sætter os ned ved poolen for at læse lidt.

Senere skal vi have pakket, inden turen i morgen går med bil de ca. 3 timer til Hué.