

Fredag den 07.03.2008 – Hué (og turen hertil fra Hoi An).

Så var det igen skiftedag. Vi skulle videre til Hué ca. 150 km nord for Hoi An. Turen skulle foregå med bil, hvilket skulle være en utrolig smuk tur langs kysten blandt andet via et bjergpas med en meget smuk udsigt. Desværre var vejret heller ikke i dag optimalt, da det småregnede og var diset. Vor chauffør hentede os ved hotellet i Hoi An kl. 10 som aftalt. Han var heldigvis en af de bedre engelsktalende, så det tegnede jo lovende for den ca. 3 timer lange køretur.

20 km nord for Hoi An gjorde vi holdt i en by ved foden af Marmorbjergene. I bjergene brydes der marmor den dag i dag, og i byen så vi lidt på produktion og ikke mindst de færdige produkter, der er til salg. Der stod marmor-genstande i alle størrelser i kasser, der skulle sendes vidt forskellige steder hen i verden.

Vi drog videre gennem Da Nang (Vietnams fjerde-største by) og begyndte opstigningen til Hoi An-passet ca. 1200 meter over havets overflade.

Desværre var vejret ikke med os, da passet var indhyllet i tåge, så der ikke var mulighed for at nyde den storslåede udsigt.

Vi kørte derfor videre uden stop, men vi slap da så for mange aggressive sælgere, der skulle have taget opstilling her.

Nogle danskere, vi havde talt med tidligere på hotellet i Hoi An, var nærmest flygtet ind i deres bus igen, og havde derfor ikke set så meget af udsigten.

Vi gjorde til gengæld stop umiddelbart lige inden vi kom ned til landsbyen Lang Co, da bommen var nede for et godstog, der skulle passere. Her fik vi mulighed for at tage nogle billeder ud over den charmerende landsby, der går for at være et af de smukkeste steder i Vietnam.

Videre af vejen mod Hué fortalte vor chauffør, at han skulle overnatte i Hué, og da vi nok var fremme omkring kl. 13, så ville han høre, om han skulle tage os med rundt til et par af de store seværdigheder mod behørig betaling naturligvis (kr. 80,- for os begge). Da vi i forvejen har lidt sparsomt med tid i Hué tog vi straks imod tilbudet.

Da vi ankom til Hué kørte vi først til Kongebyen, der er bygget 1804-1833 og fungerede som Kongeby indtil 1945, hvor Vietnams sidste konge abdicerede. Kongebyen er ca. 2,5 km på hver led og består af tre gårde omgivet af høje mure. Den Forbudte Lilla By var det allerhelligste (og inderste), hvor blandt andet kongen og dronningen holdt til. Desværre har to krige i henholdsvis 1947 og ikke mindst tet-offensiven i 1968 ødelagt en meget stor del af Kongebyen, der dog langsomt men sikkert er ved at blive genopbygget.

Efter et par timer i Kongebyen gik turen videre til Pagoden for Den Himmelske Kvinde (Thien Mu), der er meget velbevaret og har et syvetagers (en for hver af Buddhas reinkarnationer) ottekantede tårn. Her var der en del turister men også bedende og munke, der bor på stedet.

Sidste stop før hotellet var en af de 7 kongegrave, der er placeret rundt omkring udenfor byen. Tu Duc's mausoleum er omkranset af en 1,5 km lang mur og består af i alt 50 bygninger opført i 1860'erne. Mausoleet kaldes også den 2. kongeby og består udover ovennævnte mange bygninger af en stor sø, vandløb, og en stor park hovedsagligt med fyrretræer.

Nu var vi ved at være godt trætte af regnvejret, så nu ville vi gerne finde vort hotel, hvilket vor chauffør gjorde for os.

Pilgrimage Village ligger ca. 7 km fra centrum af Hué og er vel egentlig et ressort. Meget lækkert og stilfuldt, men der er ikke meget omkring det udenfor resortet.

På værelset lå en prisseddel, så vi kunne se, hvad hver enkelt ting kostede, hvis vi ville have det med der fra, men der var ikke noget af inventaret, der fristede.

Vi var godt sultne og gik op i hotellets restaurant for at spise. Prisniveauet er dyrt i forhold til Vietnam, men til gengæld er portionerne små. Vi har dog konstateret, at der ligger minimum én lokal restaurant i nærheden, og når det bliver lyst i morgen (og måske tørvejr), så må vi se, hvad dette udsted ellers kan tilbyde.