

Tirsdag den 11.03.2008 – Ninh Binh.

I dag blev vi ikke vækket så tidligt af høj musik. Til gengæld havde naboens irriterende møg-køter igen i nat fået den misforståede idé, at den skulle fortælle hele byen, hver gang der gik nogen forbi. Nå, vi fik da sovet lidt mere end natten før, og vi pakker hurtigt vore ting, før vi går ned og spiser morgenmad. Guiden og vor chauffør er også kommet op. Guiden har knækket sine briller, da han er faldet i søvn med dem på. Men det vil han få ordnet, når vi kommer til Ninh Binh.

På vejen ser vi fortsat en masse folk og vandbøfler være i gang i rismarkerne omkring Den Røde Flod.

Jo nærmere vi kommer Ninh Binh, jo flere og større kalkstensklipper kommer til syne.

I Ninh Binh checker vi ind på vort hotel.

Vor guide synes, at vort rejsebureau har været lidt sløsed, da de ikke har planlagt og bestilt nogle aktiviteter i dag men kun kørsel fra Mai Chai til Ninh Binh, som tager ca. 3 timer. Han foreslår derfor, at vi under frokosten finder ud af, om vi vil et eller andet, og kommer med tre muligheder, og giver os sit mobilnummer, så vi kan ringe til ham for at fortælle, om vi har brug for dem, eller selv vil gå rundt i byen. Imens vil han bestille et par nye briller (der ligger en forretning ved siden af hotellet), og han og chaufføren vil også få noget frokost.

Ved frokosten på hotellet bliver vi ret hurtige enige om, at vi godt vil ud og se noget og betale de ekstra penge, som det nu måtte koste for bil, benzin mv.

Vi ringer til guiden, og det viser sig, at de spiser lige på den anden side af gaden. Han inviterer os til at spise med, men vi må meddele, at vi desværre har spist. Hans nye briller er klar om en times tid (hvorfor skal det tage uger i Danmark ??), så vi aftaler at mødes ved hotellet.

Imens går vi en tur rundt i Ninh Binh. Vi er blandt andet en tur på markedet, hvor der er de sædvanlige frugter, grønsager og fisk men også levende frøer og fjerkræ. Her kan man godt nok tale om burhøns, De ligger levende i lag i et træbur.

Vi går videre rundt i byen, der viser sig at være en trist, støvet og larmende by, hvor hovedvej 1 mellem Ho Chi Minh City og Hanoi (1700 km) går igennem. En ikke særlig spændende by men et godt udgangspunkt til flere seværdigheder, der ligger inden for en radius af 30 km.

Vi mødes med guiden og chaufføren og kører til én af dem nemlig Van Long. Her bliver vi to turister placeret i en lille fladbundet båd, hvor en vietnameser ror og stager os rundt i godt 1½ time mellem de flere hundrede meter høje, stejle kalkstensklipper. Her er utroligt smukt og stille bortset fra lyden af årerne. Vi sejler også gennem en grotte, hvor vi alle må bukke os ned for ikke at ramle hovedet ind i loftet. Vandet er utrolig stille og klart og de fleste steder ikke mere end 30 cm dybt. Tilbage ved bilen kører vi tilbage til Dinh Ninh. Vor chauffør og guide vil finde et sted at overnatte, og vi vil ose lidt rundt i byen og finde et sted at spise aftensmad, så vi aftaler at mødes efter morgenmaden næste morgen.

Da udbudet af restauranter virker noget begrænset i denne by, ender vi på et andet hotels restaurant. Maden er ikke noget at råbe hurra for, og oksekødet og vandbøflen smager forbavsende ens.

Det er nu blevet lidt køligt, og vi er kommet lidt bagud med rejsedagbøgerne i højlandet. Derfor tager vi tilbage til hotellet, for at skrive lidt kun afbrudt af en enkelt pause i hotellets bar på 6. sal.

Der er heldigvis elevator til denne, hvilket der ikke er i den del af bygningen, hvor vort værelse ligger. Der foregår adgangen via en meget smal trappe. Det er godt, at vi fik værelse på 2. sal.