

Torsdag den 13.03.2008 – Hanoi.

Vejret i dag er overskyet med lidt støvregn, hvilket Bendt er ganske tilfreds med, efter at han blev skoldet på knæene på sejlturen i går. Temperaturen er nok 25-26 grader.

Efter morgenmad begiver vi os ned til silke-kvarteret, hvor det bliver til nogle forskellige indkøb efter besøg i mange forskellige forretninger. Susan prøver også en enkelt vietnamesisk dragt. Prøverummet består af, at der sættes et tæppe op på tværs i en af de smalle butikker. Dragten er utrolig elegant og smuk på de vietnamesiske piger og ser egentlig også fornuftig ud på Susan, men de er altså nogle små spirrevipper.

Bagefter fortsætter vi til Hoan Kiem-søen, hvor kong Le Thai To efter at have befriet landet fra kineserne leverede sit sværd tilbage til Den Hellige Skildpadder i søen. På en ø i søen ligger også skildpaddetårnet, som kun kan besigtiges fra bredden.

I den anden ende af søen ligger Jadehøjens Tempel også på en ø, men denne ø kan nås via en buet bro.

Efter at have kigget lidt på denne pagode slentrer vi videre rundt om søen. Ud for skildpaddetårnet stiller vi os op for at tage nogle billeder. Nogle teenager sidder og taler og pjatter. Pludselig farer én af dem op, flår sin mobiltelefon frem, peger og råber og skriger. Ganske rigtigt er der 15-20 meter ude i søen et temmelig stort skildpaddehoved, der stikker op af vandet. Vi vidste godt, at der var skildpadder i søen, og at det påstås, at der er én stor skildpadder også, men det havde vi glemt alt om. Ifølge historierne skulle det bringe lykke at se den. Måske der er flere store skildpadder, men vi fik da en god sludder med de unge bagefter. Desværre lykkedes det hverken dem eller os at få taget billeder af den.

Vi går videre i byen uden noget egentlig mål. Det bliver en af de sædvanlige dage, hvor Bendt med kortet i hånden finder den længste omvej tilbage til hotellet.

Vi kommer til Van Mieu (Litteraturtemplet), der er Vietnams ældste universitet. Den inderste del er fra år 1070, hvor landets elite studerede her. De allerbedste kunne læse videre og blive mandarin, der var embedsmand/rådgiver for kongen. Der er tavler, en for hver eksamen man kunne tage, hvor navnene på dem, der bestod de høje eksamener, blev indgraveret.

Templet består af fem gårde, pagoder, beboelse, undervisningsbygninger osv. og dækker et ret stort område, og der er masser at se på.

Videre går turen rundt i byen, hvor vi blandt andet ser en stor Lenin-statue, en mindepark for Vietnams helte, mens vi langsomt bevæger os tilbage mod hotellet igen.

Efter at have hentet vasketøj står den på den daglige dagbogsskrivning.

Til aften vil vi ned og se det berømte vand-dukketeater ned ved Hoan Kiem-søen. Susan synes, at vi skal gå over og se, om vi kan købe billetter, før vi går ud og spiser. På trods af, at der er 5-6 forestillinger om dagen, hvor der i bogen står én, så kan vi tidligst få billetter til den sene forestilling på lørdag (kl. 21.15). Det må vi jo så tage til takke med.

Vi går ud og "prutter" prisen ned på en ekstra kuffert til alle vores indkøb, hvorefter vi finder en restaurant i nærheden af hotellet. Der er for en gangs skyld i Vietnam fuldstændig proppet med mennesker både turister og vietnamesere, men efter en hurtig afrydning, får vi anvist et 4-mands bord. Tjeneren kommer og lægger menukortet på bordet, hvor der står, at der kun serveres én ret, stegt fisk. Nå, men den der gryde med ild under, som de alle sammen har stående på bordet, den ser faktisk meget spændende ud.

Ret hurtigt efter bliver et ægtepar fra Holland plantet ved vort bord. Maden er ganske fremragende, og vi får en hyggelig sludder med hollænderne, før vi begiver os tilbage til hotellet.