

### **Lørdag den 15.03.2008 – Hanoi og Halong Bay.**

Dagen i dag er afsat til to "must see" ting, når man er i Hanoi. Halong Bay havde vi godt nok valgt at droppe i første omgang, da det er et turisthul, hvor 95 % af alle turister i Vietnam skal forbi. Desuden tager det minimum én hel dag, men mange bruger gerne 2-3 dage på at sejle rundt i bugten i Det Sydkinesiske Hav med overnatning, afslapning, se grotter, spise, kajakroning osv. Halong Bugten er ca. 4.000 kvadratkilometer stort, og der er omkring 3.000 kalkstensklipper i varierende størrelser, nogle med grotter man kan lægge til og gå gennem. Området er optaget på Unesco's liste over verdensmonumenter.

Nå, vi var blevet anbefalet fra så mange sider, at vi skulle tage af sted, så vi valgte at tage en endagstur. Fra Hanoi er der ca. 150 km til Halong eller 3-3½ times kørsel alt efter trafikken.

Efter en lang tur i bus med et enkelt stop undervejs ved et produktions- og salgssted for alle mulige kunsthåndværk, nåede vi Halong Bay, der var et kaos af både, turister og guider. Meget forvirrende, og vores guide havde også problemer med at finde den rigtige båd, men det lykkedes til sidst, lige som det lykkedes vor kaptajn efter meget råben og skæld ud at komme ud af havnen. Det var desværre ret diset i vejret, så kalkstensklipperne var ikke så tydelig at se. Efter frokost klarede vejret op, så helt skidt var det alligevel ikke.

Efter et nogle timers sejlads mellem de imponerende kalkstensklipper lagde vi til ved en af dem, hvor vil gik gennem flere kæmpestore grotter.

Tilbage i båden var der mulighed for at ro lidt rundt i kajaker, før vi sejlede tilbage mod havnen for at tage den 3½ times bustur tilbage til Hanoi. Det var også ved at blive mørkt, hvilket det bliver omkring kl. 18.30.

Tilbage i Hanoi kl. 20.30 kastede vi os af bussen ved centrum, da vi skulle i vand-dukke-teater kl. 21.15. Vi nåede at finde en restaurant og få lidt at spise først.

Vand-dukke-teater er en speciel vietnamesisk tradition, der er mange hundrede år gammel, hvor bønderne under de årlige oversvømmelser i deltaet ved Den Røde Flod skulle have tiden til at gå med et eller andet, så de lavede dukketeater med små historier om livet i deltaet og legender.

Teatret i Hanoi er det mest kendte, og det har været på verdenssturné blandt andet til Danmark. Dukkeførerne står i vand til livet bag bagtæppet, og dukkerne styres med pinde, der er under vandet. Det er ret imponerende, hvordan de kan styre dukkerne, og hvad de kan lave. En meget positiv oplevelse.

Da vi er ude af teatret omkring kl. 22.30 skal vi lige have en kop kaffe og en kage, før vi slentrer tilbage til hotellet. Det tager dog også noget tid, da vejen, hvor hotellet ligger, er spærret af for kørende trafik, og der opstillet boder på en mange hundrede meter strækning. Der er et utroligt liv i gaden og meget at se på.

Tilbage på hotellet tager vi lige en enkelt øl i baren, mens vi ser fodbold fra England sammen med flere af hotellets ansatte, før vi går i seng.