

Søndag den 16.03.2008 – Hanoi.

Sidste dag i Hanoi og Vietnam før turen går til Laos meget tidligt i mandag. Vi har egentlig ikke de store planer, men vi ville gerne se det lokale marked og Vietnams Etnologiske Museum.

Sidstnævnte ligger et sted udenfor centrum. Vi ved ikke helt nøjagtigt hvor, da vi ikke har kunne finde det på et kort. Da det oven i købet regner, så dropper vi museet og går ned på det nærliggende marked, hvor der jf. hvor bog skulle sælges levende slanger og aber. Endnu en gang er bogen ikke helt korrekt. Vi finder kun enkelte hundehvalpe, der til gengæld er i nogle bure, så det gør helt ondt at se. Ellers er markedet af den sædvanlige slags, så vi bruger ikke så meget tid her, da vi efterhånden har set meget af dette.

Vi går lidt rundt i området, da Susan gerne vil finde den gade, hvor de har syartikler. Vi har set gaden flere gange, men vi er ikke helt sikre på, hvor den ligger, men finder den efter lidt søgen. Efter at kigget på lynlåse, knapper, elastikker osv. i alle farver og størrelser begiver vi os videre. Det er faktisk kun Bendt, der får købt noget, nemlig en ny lukke-mekanisme til tasken med videokameraet.

Susan vil godt have noget af det stof, som de benytter til at sy deres traditionelle kjoler, så vi begiver os lidt ned ad gaderne og kigger på farver, mønstre og hører om priser. Til sidst ender vi tilbage i den første forretning, som vi var i, hvor stoffet bliver købt. Manden i forretningen synes åbenbart, at det er lidt synd for os, at vi ikke "prutter" prisen ned, for uden opfordring får vi pludselig stof med til de tilhørende bukser også.

Nu er specielt Bendt ved at blive skør i hovedet af al den støj, der er overalt, så vi begiver os tilbage på hotellet, hvor vi sætter os i baren og bestiller noget frokost. Vi besætter samtidig fjernbetjeningen til deres store TV, så vi kan se formel 1 fra Melbourne.

Tilbage på værelset får vi ordnet lidt af det efterslæb, som vi har haft med at ordne billeder og den slags efter turen til højlandet.

Vi må dog en tur i receptionen for at få uploadet billeder mv., da forbindelsen på værelset tilsyneladende er gået i uorden. Vi opdager samtidig til vor skræk, at Tele2 har ændret layoutet på web-mailen, hvilket betyder, at de indkomne mails, man havde liggende er midlertidigt (påstår de) forsvundet, og adressekartoteket også er væk. Det har de ikke orienteret om, før det er sket.

Senere på dagen står den på pakning, før vi tager ud og spiser aftensmad på en restaurant, der blev anbefalet af de hollændere, vi mødte nogle dage tidligere.

På restauranten sidder man i cyklo-sæder og spiser. Maden var god men lidt pebret i pris efter Vietnam-forhold. Restauranten er helt klar fransk inspireret, og alle tjenere talte da også fransk men også rimeligt engelsk.