

Onsdag den 27.02.2008 – Cu Chi Tunnels, Tay Ninh mv.

I dag skulle vi tidligt op. Vi skulle på tur fra hotellet kl. 7.30, så vi var nede ved morgenmaden, da de åbnede klokken halv seks.

I receptionen ventede vor tourguide for dagen, og han fik hurtigt kaldt bil og chauffør til døren, da vi ankom. Vi skal godt nok vænne os til, at bildørene bliver åbnet og lukket, både når vi skal ind og ud af bilen, og der bliver sagt Sir og Mam til os. Men guiden tøede ret hurtigt op på turen, da han fandt ud af, hvordan vi er, så der blev både talt om politik, skolesystemer, vejr i Danmark og Vietnam osv. Turen foregik som en heldagstur kun med os to samt vor guide og chauffør. Guiden var freelance tilknyttet forskellige hoteller, mens chauffør og bil var "ansat" af staten.

Afsted gik det, i starten i moderat tempo indtil vi var kommet ud af Ho Chi Minh City. Vi fik at vide, at i byen er der ca. 8 million indbyggere incl. børn og oldinge (hvilket vi godt vidste), og der er 5 millioner scootere/motorcykler. De er i den grad i mangel af et kollektivt transportsystem (består kun af et fåtal af busser), men en undergrundsbane er på tegnebrættet.

Vi har nu også fundet ud af, hvorfor der er så mange børn, der ikke har hjelm på, når forældrene kører rundt med dem (op til 4 børn har vi set). Børn under 7 år behøver ifølge loven ikke at have hjelm på, og så er der heller ikke grund til at give dem det. Det kunne alle over-pyldrede danske forældre lære noget af ☺

På turen stoppede vi flere gange, når han spurgte, om vi kendte det ene og det andet, så vi var blandt andet ude og få et gummitræ til at "bløde" og grave jordnødder op.

Vel fremme ved Cu Chi Tunnellerne (35 km fra Ho Chi Minh City) fik vi en grundig udredning, om det der var foregået samt gået rundt i området (både over og under jorden), set på forskellige udstillinger, bombekrater osv. Et utroligt spændende sted med sin helt egen historie og nogle detaljer omkring udluftning, kamuflering af røg fra madlavning, flugtruter, fælder og mange andre ting, der gjorde guiden guld værd.

Efter nogle timer i tunnelområdet gik turen videre til Tay Ninh (90 km fra Ho Chi Minh), hvor den religiøse sekt Cao Dais Hellige Stol har sit hovedsæde. Sekten fra 1920'erne har ca. 2,5 million tilhængere i Vietnam og udbreder sig hurtigt i blandt USA, England, Austerlien og Canada. Religionen er en sammenblanding af buddhisme, daoisme, konfucianisme og kristendom, med enkelte strejf af islam og forfæderdyrkelse. Der er kun én gud, og grundtanken er, at alle religioner stammer fra samme sted.

Templet er enormt lige som deres udenomsarealer, der blandt andet omfatter klostre, skoler og hospital. Ceremonien er lige som klædedragterne og selve templet et spektakulært syn af farver, figurer mv. En spændende oplevelse.

Efter en god frokost i en nærliggende restaurant, hvor vor guide og chauffør måtte spise i et andet lokale end os, gik turen tilbage mod storbyen. Da vi var i lidt god tid, synes guiden lige, at vi skulle en tur ind omkring et sted, hvor handicappede lavede kunst.

Vi må da nok indrømme, at der var nogle utrolig flotte ting, men det var lige som om, at rundturen i produktionen blev "jappet" igennem, mens hun havde utrolig god tid til at forsøge at få os prakket nogle ting på halsen.

Vel tilbage på hotellet måtte vi lige slappe en times tid, før vi gik en tur ned og kiggede på de nærliggende Gucci- og Burberry-forretninger (samt flere andre), kun for at konstatere, at priserne heller ikke her er til vores pengepung og da slet ikke til vietnamesernes.

Vi valgte derfor at spendere lidt Dong på øl og mad i stedet for. 3.000 Dong er cirka 1 krone, så vi er jo mange millionærer ☺

Under en øldrikning udenfor en lokal bryggeri-restaurant begyndte det lige pludselig at dryppe. Vi valgte at flytte i tørvejr, men det var mest for ikke at få fortyndet den mørke øl, som vi nu endelig havde fundet i stedet for de pilsnere, de serverer alle steder.