

Lørdag den 01.03.2008 – Can Tho (Mekong-Deltaet).

Oppe klokken alt for tidligt, på med tøjet, smøre os ind i myggebalsam mod moskitoerne, ned og spise morgenmad og ud i receptionen kl. 7 for at møde hotellets tur-arrangør, der skal følge os til den båd, som vi skal ud at sejle med til Det Flydende Marked, længere nede af Mekong-floden.

Hun havde godt nok sagt, at vi fik en privat tur, men vi blev ledt ned i en 40-personers båd med bådfører og medhjælp. Nå, det var bare ærgerligt. Vi havde trods alt kun betalt svarende til kr. 90,- for en to timers bådtur for to personer. Da vi var vel om bord lagde båden fra uden at tage andre med.

Efter en god tur ned ad floden, hvor der skete en masse på og langs floden her fra morgenstunden, nåede vi frem til Det Flydende Marked, hvor der var en aktivitet af både i massevis. Det var helt vildt og en kæmpe oplevelse at sejle rundt mellem de handlende både, hvoraf flere så ud til at kunne synke når som helst enten på grund af fyldte laste eller dårlig stand. Der blev handlet frugter og grønsager hovedsagligt i store partier. Imens blev der spist, vasket tøj og så videre på de forskellige både, der lå tæt og sejlede ind og ud mellem hinanden. Her var hjælperen på båden uvurderlig, for hun skulle i bagenden af båden skubbe fra på de andre både, når vi kom for tæt på. Vi filmede og tog billeder som aldrig før.

På vejen tilbage mod Can Tho, sejlede vor bådfører en tur ned ad en mindre bi-flod, hvor vi virkelig kunne se, hvordan folk lever langs floden.

Tilbage i byen gik vi en længere tur rundt i byen, forbi vandlandet og til et stort marked, der som de andre markeder på turen var stoppet med stof, tasker, sko, fødevarer osv. Her var dog ikke helt så mange mennesker, som vi var ude for i Ho Chi Minh City, så også her fik vi taget en masse billeder. Vi så også et par både, der var ved at blive losset formentlig med varer købt på det flydende marked tidligere på dagen. Inde i markedet bliver varerne pakket om i andre størrelser af partier eller forarbejdet, hvorefter de sælges videre til private, restauranter mv.

På vejen ud spiste vi frokost købt ved en gadehandler. Vi er godt nok blevet advaret mod at spise disse steder, men da maden var friture-stegt (en lokal form for fish and chips), sprang vi til. Meget af maden i gade-køkkenerne ser utrolig spændende og appetitlig ud, men vi prøver at dy os.

Et par munke fik også lige en skærv i deres skål. Andre tiggere, som der til vores overraskelse er en del af, bliver venligt men bestemt afvist lige som cykeltaxaer, gadehandlere osv.,

På en tur ind og bestille dagens første to øl (én pr. mand), blev vi spurgt, om det skulle være den type, som de reklamerede for på skiltet, hvilket vi bekræftede var helt i orden. Det resulterede i, at vi fik hvert vort glas samt en kande med 1 liter øl hver. Men ned skulle det jo. Sådan en kande øl stod os jo trods alt i kr. 4,-.

Efter at have slentret videre rundt i byen, gik vi sidst på eftermiddagen tilbage til hotellet. Her besluttede vi at tage turen op på 5. etage for at få noget massage. Efter at blive beordret af med tøjet, blev vi kun iført lændeklæde ledt ud til en sauna, hvor de vist forsøgte, at få os til at gå fuldstændig i opløsning.

Nå, vi blev da hentet igen og ført ind i hvert sit lille rum med en briks, hvor slaget skulle stå. Susan fik mere eller mindre almindelig massage, som hun ikke var imponeret af (hun er bedre vant). Bødt blev både gået på (hvilket faktisk var godt) og tilbudt massage steder, der vist ikke var inklusive i prisen. Trods gentagne forespørgsler og pegen på vielsesringen blev forslaget afvist (i hvert fald i den officielle version ☺).

Til aften ville vi ud og spise på en restaurant nede ved floden. Vi havde på gå-turene udset os nogle spændende muligheder, der lå lige ved siden af hinanden i et område med flere hotelkomplekser. Desværre viste det sig, at der var bryllupper på alle fire hoteller, så der var lukket for offentlig adgang til restauranterne. Måske den 1. marts er en lykkebringende dag at blive gift. Udenfor et af hotellerne ville en lille pige (bryllupsgæst) meget gerne have taget et billede sammen med os. Hendes mor påstod, at dette bragte lykke til brylluppet. Vi er ikke helt klar over, hvad der bringer lykke, men det resulterede i hvert fald i, at pludselig ville også 4 unge piger fotograferes sammen med os.

Generelt er de små børn omkring os meget nysgerrige. De vinker, kigger nysgerrigt og prøver at snakke til os. Det er os en smule uforståeligt, da udlændinge ikke er et helt ualmindeligt syn i byen.

Det lykkedes os at finde et sted at spise. Vi kunne blandt andet vælge forskellige arter fisk, rejer i forskellige størrelser, hummer, skildpadde, ål, frøer og slanger, der alle var levende placeret i nogle akvarier/terrariumer. Vi landede på nogle af de store rejer.

Efter en tur rundt i nattelivet på havnepromenaden skulle vi lige en tur tilbage til hotellets restaurant og have flamberede pandekager og flamberede ananas.