

Søndag den 02.03.2008 – Can Tho (Mekong-Deltaet).

I dag stod vi op, så vi lige kunne nå morgenmaden inden kl. 9.

Der var ikke de store planer, så vi slentrede i en retning, hvor vi ikke havde været før. Hurtigt kom vi ind i et område med meget stor aktivitet med handel på gaden og lidt efter til et mindre marked, men med hektisk stemning. Det var tilsyneladende i dette område, hvor mange af de lokale handlede. Der var heller ikke andre turister at se, og vi også kommet ud af det område, som det udleverede bykort dækkede.

Videre i samme retning blev der fra flere af de mange, der sidder langs gaderne kigget, hilst og smilet, mens enkelte skuler efter os.

Vi drejer ned af en smal vej, der efter vietnamesiske forhold ser utrolig ryddelig og ren ud. Det viser sig at være en vej, hvor man åbenbart bor. Der er ikke alle disse små-boder, parkering af scootere, ophold af folk osv., som der er overalt langs de større og mellemstore veje. Her kan man ikke gå ret langt på fortovet uden at være nød til at skulle ud på kørebanen, fordi der står et eller andet i vejen.

Der er også meget mere stille og roligt, og folk sysler rundt i deres små huse og endnu mindre forhaver. Da vi har gået et stykke tid, ved vi faktisk ikke rigtig, hvor vi er, og i hvilken retning hotellet eller havnen ligger, da disse veje drejer med jævne mellemrum, og der er bebygget tæt på begge sider.

Vi kommer da endelig ud til én af de bi-floder, som vi kender, og den følger vi, indtil vi når en af de større veje ind mod centrum.

På vejen får vi lidt frokost, hvor Susan får sin første mælk i en uge.

Så begiver vi os til hotellet, hvor vi smider nogle af vores ting og tager op på tagterrassen for at læse og slappe lidt af.

Senere på dagen skal vi ud og have noget aftensmad på en restaurant, der allerede blev valgt i går. Vi skal også have pakket, da vi i morgen kl. 9 bliver afhentet og kørt til lufthavnen ved Ho Chi Minh City, hvor vi flyver til Hoi An længere oppe i landet.