

Mandag den 03.03.2008 – Rejsedag (Can Tho – Hoi An).

Efter at have pakket det sidste fra safety-boksen, vores toiletsager og lignende, går turen efter morgenmaden til receptionen for at checke ud.

Vor chauffør er allerede ankommet, så det er bare med at komme af sted her lidt i 9.

Igen i dag har vi fået en chauffør, der ikke kan tale andet end vietnamesisk. Til gengæld foregår turen denne gang i en lækker, stor bil, hvor aircon, gear mv. virker upåklageligt.

Efter 4 timer når vi lufthavnen i Ho Chi Minh City cirka 4 timer før flyverens afgang. Check-in sker uden problemer, men det er jo også en bare en indenrigsflyvning.

I lufthavnen får vi os lidt frokost, og kigger os lidt omkring. En enkelt dametaske glider ned i indkøbskurven.

Der er en utrolig larm i højtaleranlægget med al for ofte mellemrum. De kalder ud igen og igen, efterlyser passagerer i et væk både på vietnamesisk og engelsk. Vi så endda to gange, at en af de små piger ved gaten rendte ud for at hente de manglende.

Så flyv dog fra dem, hvis de ikke kan passe tiden !!!!

Allerede da vi letter kl. 17.30 er det ved at blive mørkt, og da vi efter godt en times flyvning med Vietnam Airlines (hold op nogle søde stewardesser !!!) lander i Da Nang, er det helt mørkt.

Det er noget koldere end syd på, men det vidste vi godt. Faktisk er det ikke så koldt som frygtet. Vi behøver ikke at finde trøjer frem, men temperaturen er nok kun godt 20 grader.

Efter en hurtig udlevering af bagage og et check ved udgangen, at bagagen passer med vore bagagemærker, finder vi nemt vor chauffør.

Vi skal på en 25 km køretur til Hoi An, der ligger midt på østkysten.

Vor chauffør finder nemt frem til hotellet Ancient House Resort. Da vores tasker er båret ind, og vi går i gang med at checke ind, kommer en yndig pige/dame (de er frygtelig svære at aldersbedømme) med en velkomstdrink.

Med velkomstdrinken i hånden og et par folk til at bære vore tasker skal vi op og ned ad nogle trapper, før vi bliver ført ind i vort hus. Hold da op. Det er godt nok lækkert med himmelseng (med friske blomster på), stort badekar, separat brusekabine, laptop, stor altan og den sædvanlige kurv med frisk frugt, safety-boks, aircon, el-kedel, TV og køleskab.

Udenfor er det mørkt, men vi kan se, at der er en flot svimmingpool og et stort areal omkring.

Vi pakker hurtigt ud, tager nogle åndsvage billeder af huset, før vi går over i restauranten og spiser. Maden (fish hot pot) er meget lækker. Vi skal dog have lidt assistance til, hvordan man blander og gør med nudler, suppen og fyldet.

Efter maden går vi en tur ned ved poolen, hvor vi hilser på en mand og hans kone. Vi er enige om, at de må med være danskere, da han ryger pipe. Dette bekræftes på vejen tilbage, hvor vi falder i snak med dem.

Tilbage på værelset konstaterer vi den første fejl ved stedet: Der er kun Heineken i køleskabet, og det er ikke tændt. ØV, lunken Heineken. Så hellere undvære ☹

Måske vi skulle overveje at gå i baren.